

“Het zou een politieke vervalsing zijn (...) indien Europa de fenomenen ‘Kerk’ en ‘Christen’ louter zou reduceren tot een innerlijk aspect van het menselijke bestaan. Alsof deze realiteiten totaal privaat en voor de buitenwereld of de politiek totaal onbelangrijk zouden zijn.”

(Giovanni Lajolo, 13 september 2005)

In de “Europa voor Christus!”-nieuwsbrieven zullen bekende personen verschillende thema’s behandelen die op het kruispunt van christendom en samenleving liggen.

De nieuwsbrief is kort en bondig en kan daarom deze interessante thema’s niet al te uitvoerig behandelen. We zullen eerder argumenten samenvatten, verder voerende gedachten ter inspiratie aanreiken en leestips geven.

De uitgangspunten van “Europa voor Christus!”

De politieke en culturele Europese crisis is de laatste jaren dramatisch verscherpt. En hoewel de omvang van deze crisis helemaal niet verborgen blijft, volharden vele christenen in passiviteit. “Europa voor Christus!” wil deze gelovigen uit hun al of niet vrijwillig gekozen getto halen.

Het geloof moet alle aspecten van ons bestaan omvatten. Niemand mag zich door een vermeend gebrek aan talenten en mogelijkheden verontschuldigd voelen om te getuigen. Een eerste stap hiertoe is de bereidheid om voor de concrete zorgen van het openbare leven te bidden.

Toen de gelovige christen Rocco Buttiglione een jaar geleden omwille van zijn gezinspolitieke en morele overtuigingen het ambt van EU-commissaris niet mocht opnemen, was dit voor velen een waarschuwingsteken. Tegelijkertijd verspreidde zich echter ook een verlamdend pessimisme.

“Europa voor Christus!” wil de hoop versterken. In het Europese openbare leven kan veel ten goede veranderd worden als christenen zich daarvoor op gepaste wijze inzetten.

“Europa voor Christus!” wil bereiken:

Dat christenen de invloed van het evangelie op de ontwikkeling van ons continent beter zouden leren kennen en waarderen. Hierdoor zal het vreedzaam samenleven op een sterkere basis gesteund worden.

Dat alle mensen zich meer en meer voor het respect tegenover christelijke overtuigingen in het openbare leven zouden inzetten.

Dat alle christenen zich voor de ontwikkeling van onze Europese samenleving verantwoordelijk zouden voelen en consequent zouden bidden en handelen.

Dat christenen door deze bezorgdheid voor Europa zich sterker verenigd zouden weten met hun broeders en zusters in het geloof.

Literatuurtips:

* Joseph Weiler. *Een christelijk Europa. Een verkennend essay*. Uitgeverij Kluwer, 2004. ISBN 90-13-02135-2

* Joseph Ratzinger und Marcello Pera. *Ohne Wurzeln - Der Relativismus und die Krise der europäischen Kultur*. ISBN 3-936484-57-0 (nog niet in het Nederlands vertaald).